

# Interpellation angående Hilma Hofstedt

**2015-03-11**

1987 tog Halmstads kommun beslut om att namnge en plats eller gata efter Hilma Hofstedt. Vänsterpartiet har i två tidigare interpellationer 2004 och 2012, frågat hur det kommer sig att detta ännu inte skett. I samband med internationella kvinnodagen uppmärksammades i lokalmedia bristen på kvinnonamn i det offentliga rummet och flera artikelförfattare, uppmärksammade Hilma Hofstedt. I Lokaltidningen Halmstad 2015-03-04 intervjuades kulturnämndens ordförande och sade följande, apropå bristen på gator med kvinnonamn ” – Det förvånar mig inte, namnsättning av gator och vägar går tillbaka många herrans år. Att det är många män får vi skriva på historiens konto, det var inte så mycket jämställdhetsdiskussioner på 1800-talet som det är i dag, säger Sven Palmkvist, (M), ordförande i kulturnämnden.”



Vi är alltså överens om att vi inte lever på 1800-talet, och att jämställdhetsdiskussionen är viktig. Trots detta lyser kvinnonamnen i det offentliga rummet med sin frånvaro. Vänsterpartiet menar att det är talande för hur viktig frågan är för den styrande majoriteten. För oss i Vänsterpartiet handlar det om att synliggöra och lyfta fram kvinnor som på olika sätt gjort viktiga insatser för t ex samhällsutvecklingen och kulturen. Det handlar också om förebilder, om att få möta både kvinnor och män i det offentliga rummet. Vår fråga är alltså, för tredje gången:

- Hur kan det komma sig att det får gå 28 år från beslut i kommunfullmäktige till verkställande?
- Vad skall kulturnämnden göra för att det inte ska ske igen?
- När får Hilma Hofstedt en plats eller gata i Halmstad uppkallad efter sig?

Ulrika Östberg

**Vänsterpartiet**